

Programma

Zondag

- Tussen 3 en 5 aankomst
- Borrel en kennismaking
- Diner
- Inleiding week

Maandag

- Ontbijt
- Ochtendthema: naar de kerk op de berg van Vézelay lopen als een minipelgrimage. Boven: de kerk als spiegel van de levensweg. Inleiding over de kerk
- Lunch
- Middag: vrij, bijv. wandelen, schrijven.
- Diner
- Avondthema: Wat zijn op dit moment je belangrijkste vragen, en hoe kun je daarmee verder gaan?

Dinsdag

- Ontbijt
- Ochtend: naar de kerk lopen in paren met een wel heel bijzonder vragenlijstje. Bezoek kathedraal. Een proeverij van spirituele wegen die deze kerk biedt.
- Lunch
- Middag vrij
- Diner
- Avondthema: Hoe nog religieus te zijn? Koert en Désanne maken ieder een kort statement, vervolgens is het aan iedereen om zich ertoe te verhouden.

Woensdag

- Ontbijt
- Lopen naar de Keltische tempel en [Les Fontaines Sallees](#): wat hebben niet-christelijke religies mij te vertellen?
- Lunch
- Middag vrij
- Diner
- Avondthema: Désanne film? Bekijken en bespreken

Donderdag

- Ontbijt
- Bezoek aan [Les grottes d' Arcy](#): de kraamkamer van de religieuze mens
- Lunch
- Middag: vrij

- Bezoek aan de Nederlandse zuster Ruth, die vertelt over de mis, met aansluitend de prachtige mis in de basiliek
- Diner
- ‘Bonte avond’. Naar Vézelay. In de kerk branden enkel kaarsen en in de crypte wordt tot diep in de nacht gemediteerd.

Vrijdag

- Ontbijt
- Evaluatie van onze belevenissen.
- Vertrek van degenen die moeten gaan.
- Lunch
- Middag vrij (zoals alle dagen). Bijv. wandelen.
- Feestdiner met vuur aan de rivier